

## Kameleonrace en Mosselrace 2015

We beginnen op 27 juni 2015 in Terherne. Een wedstrijd van ruim 20 kilometer over de een aantal van meren en sloten die Friesland rijk is. Over de heenreis valt zoals altijd weinig te zeggen. De sloep lag al snel in het water en na niet al te lange tijd werd de Visby gesleept naar de start. Althans dat dachten wij. Midden op het meer werden wij losgelaten en mochten ons vastleggen aan een andere sloep die vastlag aan een andere sloep. Na een kwartiertje stuiteren op de golven werden we toch maar naar de startplek gesleept.

Eenmaal aan vaste wal werden de laatste bolletjes en pastagerechten naar binnen gewerkt. Ondertussen waren onze stuur en Ron nog druk bezig met de kaart om de route nog eens door te nemen. Na het palaver begon het wachten op de start. Onze start was net zoals in Zwolle met onze vrienden van de Cor de Bruijn 2. De Orkaan een aantal startrijen voor ons.

De start was voor ons. We draaiden meteen een stuk tegen de wind in en de CdB2 kon niet meer aanpakken. Freya roeide vandaag haar eigen race. Sloepen die na ons starten werden kleiner en wij knalden over het water.



Foto Gijs vd Plas

Wind en golven teisterden de roeiers maar we gaven geen krimp. Bij iedere boei die gerond werd

veranderden de omstandigheden. Net zolang totdat wij de wind mee hadden. Wat een genot was dat. Helaas was dat niet van te lange duur.



Foto Gijs vd Plas

Op ongeveer de helft van de wedstrijd lag de brug. Slippend met de wind mee knalden we er door heen.



Foto Gijs vd Plas

De mannen van een andere kuikensloep de Cornelis Douwes en de Razende Snol boden flinke weerstand. Tergend langzaam haalden wij ze in.





Onze sponsors:



Foto Gijs vd Plas

Waarbij je soms “treintjes” zag van twee sloepen die elkaar door de wind op sleeptouw namen moesten wij alleen door. Hierna kwamen wij in het veld met de zware sloepen en de dames. Wij vlogen er langs. Dat is goed voor het gevoel. We kwamen nergens echt in de knel te zitten. Het laatste rechte eind was er echt een van lange halen snel thuis. Net voor de brug haalden we de Trewes 2 nog in. Door wind en stroming kwamen wij bijna stil te liggen onder de brug maar een duwtje van de Trewes zorgde ervoor dat wij weer door konden. Nog 10 slagen en wij waren over de finish.



Foto Gijs vd Plas

De uitslag word op dit moment onderzocht door de FSN.

We hadden nog drie weken om ons voor te bereiden op de Mosselrace. Die drie weken hebben we ook gebruikt om slaappleatsen te regelen. Om maar eens op te noemen. Een bed and breakfast in Zierikzee, een camping in Sirjansland en een huisje in Brouwershaven. Freya was nog nooit zo ver van elkaar den vreemde ingegaan.



Foto Gijs vd Plas



Daventre



Portu

2.



## De Mosselace 18-7-2015

Naast alle succes wensen kregen wij van ons teamlid Pieter nog een mooi cadeau. Deze mocht alleen bij elf op het log aangebroken worden.



lijkt het wel. Wat een grote groep mensen komt hierop af. De geur van gerookte paling, zalm en gekookte mosselen was overdadig aanwezig. Het belooft een zonnige dag en winderige dag te worden. Wij starten als ena laatste tegelijk met de collega kuikensloep de Anthony van Hoboken. De Orkaan achter ons met de Azorean High. Tussen de vissersboten deden wij onder leiding van Matthijs onze warming up.



Ook het ontvangst in een van de huisjes was hartelijk. Noortje het nichtje van Wouter heeft 3 dagen aan dit spandoek gewerkt. Wij vinden dit het mooiste spandoek dat ooit voor Freya is gemaakt!

De start was weer voor ons en met een "waanzinnige" snelheid knalden wij de haven uit.

Het kranen van de sloep verliep soepel en al snel kozen wij het ruime sop. Wij legden de sloep tussen een aantal zeer grote vissersboten. Waar zich al snel een nest kuikens vormde met een aantal kuikensloepen van de mariniers. Ron bouwer van die sloepen was helemaal in zijn nopjes. De Mosselrace vindt plaats tijdens de visserijdagen van Bruinisse. Het evenement van het jaar





Onze sponsoren:



De Hoboken dook achter op ons roer. Met windje tegen roeiden zij op nog geen 10 centimeter van ons roer.



We hoorden hun stuur bij iedere haal roepen half, half, half. Het werd buigen of barsten. In de eerste de beste flauwe bocht schudden wij de Hoboken van ons af. Inmiddels was de Orkaan ook in zicht. Wij knalden met dik 10 tegen de wind in op zoek naar een boei die over 6 kilometer gerond moest worden. Freya was ontketend. We vlogen langs de andere sloepen. Onze collega Deventer roeiers van Klan Hel roeiend in de Schoonenvaarder passeerden we, her en der werd er nog even met een knikje gegroet. De Azorean haalden ons nog voor de keerboei in maar de Orkaan was nergens meer te bekennen. Met die wetenschap keerden we. Nog 6 kilometer een dik half uur rammen op die riemen. Sloep na sloep werd ingehaald. Vlak voor de finish kwam volgens Lourens de Wolter Huisman in beeld. Matthijs heeft hier tijdens zijn vakantie nog een keer meegetraind. Een razendsnelle boot. Dit gaf nog een extra impuls. Nog eenmaal zetten wij ons schrap voor de laatste 200 meter. Naast elkaar op weg naar de finish.



Ondertussen werden wij door de meegereisde echtgenotes, familieleden en vriendinnen luidruchtig



Daventre



4.



Onze sponsors:



aangemoedigd. (Dank voor al jullie steun, foto's, tentjes bouwen afbreken etc!!!!)

We roeiden terug naar de haven waar de Visby gekraand werd. Het duurde niet al te lang voordat wij aan de wandeling naar de Visserijhaven begonnen. Eenmaal in Bruinisse was dit dorp veranderd in een kolkende massa van mensen die feest aan het vieren waren, kraampjes bezochten en vooral mosselen aan het eten waren. Als roeier kreeg je die gratis. Ze waren heerlijk!!!!

In de feesttent mochten wij het cadeau aanbreken. Nou dat smaakte prima Pieter.



Verslag: Remco Klomp



Wat drankjes verder en de prijsuitreiking begon. Het werd een mooie dag voor de roeiers uit Deventer.

Klan Hel werd 1<sup>ste</sup> in de 1<sup>ste</sup> klasse met 77,27 Watt en 2<sup>e</sup> in het Kuikenklassement.

En wij? Wij kregen de wisselbokaal mee naar huis aangeboden door de Stichting Renesse. 1<sup>e</sup> in het algemeen klassement, 1<sup>e</sup> in de hoofdklasse en 1<sup>e</sup> in het kuikenklassement met 107,56 Watt.

Wij doen nog steeds mee in de strijd om het kampioenschap.



Daventre



Portu

5.